



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.
Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr. 18 Zondag 28 april 2024

Vierde zondag van Pasen Liturgisch kleur: wit

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER

Ga naar www.menti.com en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

BIJ DE DIENST

Op de 5e zondag van Pasen, zondag Cantate, willen we elkaar meenemen in de paasjubel midden in een tijd waarin oorlog, geweld en wraak het ogenschijnlijk lijken te winnen. Ik geloof in opstandingskracht, juist door de 'donkere nacht' van moeite, lijden en dood heen.

BIJBEL BASICS David en Goliath

Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliath.

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Voorganger: pastor mevr. Wilma Blaak.; ouderling: mevr. Carina Meeldijk en taakdrager eredienst: dhr. Jack van den Bosch; diaken: mevr. Willy Gerlof; lector: dhr. Arie Maaswinkel; kinderoppas: Mevr. Elise Veldhoen Geen kinderdienst bij gebrek aan leiding; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en koster: dhr. Arie Maaswinkel.

DE 1^E COLLECTE IS VOOR PA EN ZOON HELPEN

Pa en Zoon Helpen De stichting Pa en Zoon helpen staan bekend om hun discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! De nood is hoog. Er is als gevolg van de enorme inflatie armoede en daarmee honger. Er zijn weer de nodige voedselpakketten uitgedeeld. Medicijnen zijn door de crisis in Sri Lanka moeilijk verkrijgbaar. Het is gelukt deze in India te kopen. Enkele scholen zijn voorzien van een aansluiting op het waterleidingbedrijf. De kinderen hebben zo heerlijk vers water en ze kunnen na schooltijd een flinke voorraad mee naar huis nemen. De scholen zijn weer voorzien van schriften en ander leermateriaal. Op de school met weesmeisjes is de voorraad maandverband weer aangevuld. Voor meer info:

www.facebook.com/paenzoonhelpen

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



GIFT U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711 905,
f.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,
f.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

AFWEZIG Mevr. **Anneke Klavers** is afwezig van zondag 28 april t/m 5 mei. Mevr. **Jolanda Griesdoorn** is afwezig van vrijdag 26 april t/m zondag 12 mei. **Cobi Crucq** is contactpersoon tijdens hun afwezigheid voor vragen.

EVEN VOORSTELLEN Fijn dat ik mag voorgaan in uw gemeente! Voor mij als geboren en getogen Beijerlander een heel bijzondere plek. Niet dat ik uw gemeente nog ken van vroeger. De werelden tussen de diverse protestantse kerken waren toen voor mij strikt gescheiden. Mijn wortels liggen in de Dorpskerk, mijn basisschool stond naast de oude Ontmoetingskerk. Ik heb warme herinneringen aan de Laning, waar we met ons grote gezin van 8 kinderen de snoeken voerden en waar we later zelf met onze kinderen genoten van de lammetjes, en de bloemenweide. De mooiste herinneringen heb ik aan het Spui en de Oude Maas. Met mijn vader en mijn broertje en zusje hadden we als oudste drie het voorrecht om vrijwel dagelijks met een bootje het water op te gaan, om te zwemmen of fuiken te lichten. Mijn vader dook dan onder water om de paling uit de netten te schudden en wij zaten op de uitkijk om te waarschuwen als de waterpolitie er aan kwam. Het was elke keer weer een prachtig avontuur! Met ons gezin woonden we daarna in Hengelo (Ov) en in Gorinchem. Nu woon ik alweer 7 jaar in De Bilt, aan de rand van de stad Utrecht. Natuur en cultuur binnen handbereik, een unieke combi wat mij betreft. Helaas geen stromende rivier binnen bereik. Daar heb ik lang aan moeten wennen. Maar inmiddels voel ik mij helemaal thuis en werk ik naast mijn drukke baan graag af en toe als vrijwilliger bij het Utrechts Landschap. Na vele jaren ervaring in onderwijs en gezondheidszorg en na ingrijpende gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven ben ik rond mijn 50e theologie en religiewetenschappen gaan studeren aan de VU/PThU. En ik volgde vakken aan het Remonstrants Seminarium. Alles bij elkaar een enorme verrijking die mij veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Ik ging steeds weer bruggen en grenzen over, leerde van andere perspectieven, een avontuur dat nog steeds doorgaat. Sinds januari 2023 ben ik in dienst van de Protestantse Diaconie Utrecht. Als buurtpastor ben ik coördinator van de Roobolkapel, een huiskamer in de buurt waar we deze maand vieren dat buurtbewoners hier al 80 jaar een warme plek vinden waar wordt gevierd, gegeten en waar men een luisterend oor vindt. Mijn opdracht is om te vernieuwen en de plek meer van betekenis te laten zijn voor andere dan de gebruikelijke doelgroepen. Het is opvallend hoeveel millennials en jonge gezinnen er op mijn pad komen, die nood hebben aan verbinding en inspiratie. Als ik niet zelf voorga in 'mijn' kapel of in een van de kerken in Utrecht dan geniet ik van de vieringen in de Oecumenische Janskerkgemeente. Verder geef ik nog enkele uren les op Openbare Basisscholen, waar ik verhalen vertel uit de Bijbel en de diverse wijsheidstradities. Mooi om te zien hoe de Open Hof op creatieve wijze haar weg zoekt in Oud-Beijerland. Als kerk van de toekomst acht ik het van groot belang dat we ons niet opsluiten in een 'getto' maar dat we midden in de samenleving staan, daar zelf deel van uitmaken. En dat we al onze bevindingen steeds weer vertalen naar een geloofsgemeenschap die present wil zijn voor jong en oud, waar mensen tot bloei kunnen komen. Enerzijds zuinig op vertrouwde tradities en rituelen, maar ook met de moed

om vernieuwend te durven zijn. De oude Bijbelverhalen zijn daarbij voor mij een eindeloze bron van inspiratie.

HARTJES VOOR DE EXAMENKANDIDATEN In de Omloop kunt u ook dit jaar weer de vaas vinden met hartjes voor examenkandidaten. Voor het VMBO starten vanaf 2 april de praktijkexamens en na de meivakantie starten voor alle examenleerlingen theorievakken. Een goed moment om hen even een hart onder de riem te steken en hen te laten weten dat we aan hen denken! U mag een hartje meenemen voor iemand die u kent en die examen doet. Het maakt niet uit of iemand bij De Open Hof hoort! We wensen uiteraard iedereen heel veel succes. Wilt u wel uw naam en de naam van de kandidaat in het schriftje schrijven? Dat voorkomt dat sommige mensen er meerdere krijgen. Hartelijke groet namens het jeugdteam, Martine van de Merwe

VOEDSELBANK In de maand april graag ontbijtkoek, beschuit, jam, hagelslag en pinda's. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

VOORTGANG VLOERONDERHOUD HUISKAMER

HUISKAMER Afgelopen week zijn de werkzaamheden aan de vloer van de Huiskamer afgerond. Een hele klus die gelukkig goed is verlopen. De ruimte is afgelopen dagen goed schoongemaakt en opnieuw ingericht. Met dank aan alle vrijwilligers!

OMLOOP Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden aan de vloer van de Omloop, de garderobe en de nissen begonnen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 22 april t/m zaterdag 4 mei. In de loop van de daaropvolgende week is de Omloop weer bruikbaar. De (werk)voorbereidingen voor de coating zijn afgelopen week gedaan. Volgende week worden de coatinglagen aangebracht. De Omloop is nu niet te gebruiken. Voor a.s. zondag geldt het volgende:

- De kerkzaal is uitsluitend toegankelijk via de hoofdingang.
- De zijingang is gesloten. Het hek voor de fietsenstalling is wel open.
- De kapstokken staan in de kerkzaal, dus jassen mee naar binnen nemen.
- De sanitaire ruimte is – hetzij beperkt – toegankelijk.
- Het koffiedrinken vindt plaats in de kerkzaal.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arie Maaswinkel of Peter van der Wel. De algehele projectregie ligt bij Wim van Dam.

DANK U WEL Hartelijk dank voor alle kaartjes die ik mag ontvangen van mensen uit de Open Hof. Het plantje van Palmzondag heeft ook een mooi plekje gekregen. Hartelijke groet van Annie-Huijzers-Vermaas

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 18

1. Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.
2. Maandagmorgenwandeling 29 april. Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars. Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken, en wat napraten in de Huiskamer.
3. Woensdag 1 mei; inloop Pameijer, Oost-Voorstraat 79, Oud-Beijerland. Tel. nr.: 088 271 6506.
4. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 3 mei. Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus de wandelschoenen aan en wandelen maar!
5. De breiclub is komende week nog te vinden in De Parel, Rembrandtstraat 11, Oud-Beijerland.
6. Seniorenmiddag (KOG) Hierbij wordt u uitgenodigd voor de laatste seniorenmiddag van het seizoen; dinsdagmiddag 7 mei in de Huiskamer van De Open Hof. Deze laatste middag kijken we naar een film met mooie beelden van de wildernis. Er wordt Nederlands gesproken. We wensen elkaar dan tevens een mooie zomer en een goede gezondheid toe en hopen elkaar in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten. De middag begint om 14.30 uur t/m 16.30 uur. De thee staat klaar om 14.15 uur. Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie de Jong tel 06 40279085 tot maandagmorgen 6 mei 10.00 uur.

4 MEI NATIONALE DODENHERDENKING

18.15 tot 18.45 uur Oecumenische dienst van inkeer en gebed in de kerk Vrijzinnigen Nederland. Hoeksche Waard, Beneden Molendijk 35.

In deze korte dienst van inkeer en gebed gedenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedereen die in de jaren na de oorlog – tot op de dag van vandaag – ten onder gingen aan geweld.

De dienst is voorbereid door leden van de Vrijzinnigen Nederland. Hoeksche Waard, Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland en de Rooms-Katholieke Kerk St. Antonius van Padua.

DIENST ZONDAG 5 MEI Vijfde zondag van Pasen

Liturgisch kleur: wit

10.00 uur De Open Hof ds. Tim v.d. Griend

Wij wensen u een goede zondag en een fijne week